

ONGESCHAAD

**care het beschermen van de kwetsbaarheid**

disclaimer all the bruises accepted within the realm  
of this project and research are obtained accidentely and  
in no way self inflicted or purposely caused by anyone else.

Hi ik zag je oproepje op  
Facebook voor blauwe  
plekken en dergelijke

Ik ben nogal onhandig  
dus ik ga even voor je  
naar foto's zodken









We waren dronken en ik zat achterop, hij reed tegen een auto aan en ik had er genoeg van.

'Ik rij wel, spring jij maar achterop!'

'Weet je zeker dat je me kan houden?'

'Jaaaa hoor !!'

Hij sprong achterop, met zijn 1.87m en forse bouw. Voordat ik het weet liggen we allebei weer op de grond. De afdruk van zijn stuur, brandend op mijn maag.

'Oke, rij jij toch maar.'









'ey barkruk'  
'hey..'  
\*loopt door in schaamte\*







'Mensen dachten dus echt dat ik was aangevallen door een haai ?!!! Alsof ik er zo bij had gestaan als ik ECHT aangevallen was door een haai !!'

"Hahaha, wat is er wel gebeurd dan?"

"Ja gewoon met surfen."







'Steek je middelvinger maar op, dat is wel grappig.'





'Oei, hoe komt dat?'  
'Skaten.'  
'Denk je dat pijn erbij hoort en  
misschien ook best belangrijk  
is als je iets wilt leren, zoals  
skaten?'  
\*kijkt me even aan\*  
'Weet ik veel!'







'Wow op dezelfde plek? Wat hebben jullie gedaan?'  
'Nou we hebben ons apart van elkaar, op ons werk aan de oven verbrand.'  
'Meen je??'  
'Jaaaa, gek he?'  
'Aaaahw, wat romantisch !!!'







Hij had zijn enkel gekneusd door skaten. Ik zag hem zitten op de grond na sluitingstijd. Het rest van het weekend zat hij achterop bij mij op de ov-fiets, we dronken bier, aten soep en praatten over littekens en dat hij bellen kon blazen van zijn eigen spuug. Ik vond dat een beetje goor, maar wilde het toch graag zien. Het lukte hem alleen niet.





*"Qui, Qui, ik heb iets voor je !!  
Kom even naar boven."*

*"Oke, oke, ik kom eraan !"  
\*loopt de trap op\**

*"Een hematoom !!!"*

*( op bezoek bij vrienden )*





"wat heb je met je duim gedaan?"  
"ik had perongeluk tegen een blikje  
bier geslagen.."  
"oh leuk weekend dus?"  
"ja"  
"mag ik daar een foto van maken?"  
"verzamel je dat nog steeds?"  
"ja"  
"oke, is goed."





--- **ongeschaad** ---

**\*het belangrijke en nodige van pijn\***

**ongeschaad is een zelfverzonnen woord, toch vind ik het heel mooi en beschrijft het meer wat ik bedoel dan het correcte woord. voor mijn gevoel dan, en wat is werkelijker dan dat?**

**we zijn allemaal een stelletje ongeleide projectielen !!!!!  
(dus vind maar eens een houvast..)**

**SELF CARE // in een poging (op) mezelf te leren vertrouwen, en misschien (jou bijv.) aan te moedigen dat ook te doen.**

quilla van lieshout x

#sendbruisenotnudes to @loztgurl